



Jaargang 37 nr. 5
Mededelingenblad
Afd. Regio Rijnsburg
januari 2024

Het bestuur van de PCOB afd. Regio Rijnsburg wenst u een fijn en gezond 2024.

Wisseling.

Per 1 januari 2024 is de fusie PCOB met de ouderenbond ANBO een feit. Wat gaat de Regio Rijnsburg hiervan merken: in feite niets. Voor onze regio verandert weinig. Wel komt er een ander Magazine eind januari. Geen KBO-PCOB Magazine maar een ANBO-PCOB Magazine, wellicht met een andere naam. In het laatste decembernnummer van het KBO-PCOB Magazine heeft u hierover kunnen lezen. Het nieuwe magazine zal wel mindere keren per jaar verschijnen, maar ons eigen Mededelingenblad blijft u maandelijks (10 x per jaar) ontvangen en zo blijft u op de hoogte van onze activiteiten.

Landelijk is duidelijk afgesproken met de ANBO dat onze christelijke identiteit in onze vereniging door de ANBO zal worden gerespecteerd. Er moet nog veel nader worden uitgewerkt door de ledenraden van beiden bonden. Met de fusie wil men bereiken dat er een nieuwe vereniging ontstaat, die o.a. de belangen van de senioren ook bij de regeringsleiders in den Haag op een goede wijze zullen worden behartigd. Vertrouwen in de toekomst moet het samen gaan verder bieden. Beoogd directiebestuurder van de nieuwe vereniging ANBO-PCOB is Anneke Sipkens. Zij heeft de ANBO na vertrek van haar voorgangster in goede banen weten te leiden en is een drijvende kracht achter het samenwerkingsverband. Het is een langgekoesterde wens van ANBO en PCOB om samen één krachtige vereniging te vormen om zo de belangen en dienstverlening aan senioren te verbeteren. De weg voorwaarts om ook voor de senioren van de toekomst van betekenis te zijn.

Uw voorzitter, Dick Schoneveld

Contactmiddag 10 januari 2024.

Beste Leden,

Wij nodigen u uit voor de contactmiddag 10 januari 2024 om 14.30 uur in de Voorhof. Mw. Wil den Dikken is onze gast en zij gaat ons meer vertellen over de stichting Vrienden van Donari.

Het verhaal gaat over zigeuners die vanaf de 14^e eeuw in Israël terecht zijn gekomen. De meeste zigeuners zijn erg arm. Mw. Dikken ging twee keer per jaar een aantal weken naar Israël om daar te werken in de gezondheidszorg. De stichting wil deze mensen helpen om een beter bestaan te krijgen. Aan de hand van een PowerPoint presentatie vertelt zij hier meer over.

Deze eerste contactmiddag in het nieuwe jaar wordt zeker weer een mooie middag. Wij hopen velen van u te ontmoeten.

Aafke Ravensbergen.

In Memoriam.



Op vrijdagavond 17 november is rustig van ons heengegaan Johan Hendrik, Joop Poortemans. Hij was de man van Thea Poortemans en vader van Marianne en Caroline, en een lieve opa voor zijn kleinkinderen.

En in liefdevolle herinnering Henk-Jan en de drie kinderen die het gezin zijn voorgegaan.

Joop mocht dit jaar 86 jaar worden en woonde in de Borculo in Valkenburg. Hij wilde graag vliegenier worden en ging op zijn 17^e bij de marine als boordwerktuigbouwkundige. Samen met Thea hebben zij de stormen van het leven doorstaan. Joop Poortemans was een man van weinig woorden. Een doener en een dienaar, die rustig zijn gang ging. Als hij maar bezig kon zijn en helpen.

In de dankdienst stond het laatste vers uit Jesaja centraal. En in de stormen van het leven was er de schuilplaats onder de vleugels van de Heer. En daar is zijn ziel tot rust gekomen in de eeuwige armen van zijn hemelse Vader.

Aafke Ravensbergen.

Op woensdag 15 november 2023 is overleden Maartina Adriana Heemskerk, in de leeftijd van 88 jaar. De dankdienst voor haar leven was op dinsdag 21 november 2023 in de Chr. Geref. Kerk in Rijnsburg en werd geleid door Ds. A.J. v.d. Toorn. Boven de kaart staat "De Heer is mijn Herder". Tiny werd binnengebracht door Mettha en Theo, Elco en Frederike en hun gezinnen onder de melodie van "Jesu Joy of Man's desiring". Ze is geboren en vredig overleden in haar geliefde huis aan de Vliet N.Z. 92. De liederen en de tekst had ze zelf uitgekozen. We zongen ps. 3 vers 2, Ik legde mij en sliep, Ik wist dat wie mij schiep, voor mijn behoud zou waken. Bij alle begrafenissen in de familie werd dit lied gezongen. Ze was de jongste van 8 kinderen en 3 jaar toen haar moeder overleed. De 3 zussen, Mettha, Rie en Tiny woonden met elkaar. Ze was sportief, deed skivakanties en tenniste. Ze hield van bloemen, vandaar sneeuwkllokjes op de kaart. Mettha en Theo werden bedankt voor alle goede zorgen aan tante Tiny gegeven. Ze liet ons achter wat zij dacht, in deze dienst. De preek ging over Thuisblijven n.a.v. Psalm 23. God gaat mee en stelt zich voor het schaap garant. God brengt je veilig thuis. Er werden persoonlijke woorden gesproken over wie ze was. Na het zingen van psalm 23 sprak Jantine van Klaveren van de Laatste Eer dankwoorden. De 2 gezinnen deden haar uitgeleide onder de muziek van "Lichtstad met uw paarden poorten". Het huis aan de Vliet N.Z. 92 is leeg. De nichten en neven moeten verder zonder haar gezelligheid, maar met de kracht van God, die troost in het gemis en de zekerheid dat ze Thuis is.

Secretaris Tineke van Delft.

Op 23 november 2023 is overleden Henk Stadt, in de leeftijd van 86 jaar. De afscheidsdienst was op 30 november 2023 vanuit de Laatste Eer in Rijnsburg en werd geleid door Miep v.d. Woude. Boven de rouwkaart staat: Hij was een gelukkig en tevreden mens. Henk werd binnengebracht onder de muziek van: "Conquest of Paradise" (Vangelis). Miep heette iedereen van harte welkom bij dit afscheid. Het einde was moeizaam. Zijn lichaam en geest waren op. Het is goed zo! Hij was een gelukkig en tevreden mens. Hield van het leven en zijn gezin.

In liefdevolle herinnering noemden ze de namen van dochter Miriam en schoonzoon Theo, beiden zo jong overleden.

Robin en Astrid staken een kaars aan. We luisterden naar: "Jesu Joy of Man's Desiring" van J.S. Bach. Herinneringsmomenten werden gedeeld door Ineke met daarna foto's uit het leven van Henk. Miep hield een korte overdenking over "Tussen het begin en het einde" ligt ons bestaan. Henk gaf inhoud aan zijn bestaan en we mogen dankbaar achterom kijken. Hij gaf zijn gezin veel liefde, maar hij heeft ook veel liefde om zich heen verspreid. Laten we in zijn spoor verder gaan en de herinnering aan hem levend houden. Miep sprak afscheidsworden. Aan het eind luisterden we naar "Open Einde" van Rob de Nijs. Henk werd in beslotenheid door zijn gezin en naaste familie naar het crematorium begeleid. Ineke en gezin moeten verder zonder Henk, maar met God en dierbare herinneringen. Die zullen jullie tot steun zijn in het verdriet en gemis.

Secretaris Tineke van Delft.

Op 3 december is overleden Jan Gerrit Paauw in de leeftijd van 88 jaar. Op zaterdag 9 december de dankdienst voor zijn leven met als voorganger Ds. Nico de Reus. Als trouw lid van Mannenzanggroep Jeruël zongen zij door hem zelf uitgekozen liederen. Grote vermoeidheid, elke inspanning werd te veel, herstel niet meer mogelijk. Een leven van hard en lang werken als bloemenkweker en later hulp verlenen aan zijn zoon in de bloemenhandel. Gerrit was optimistisch, positief ingesteld, soms ook wel ongeduldig en hield van eerlijkheid. Ook zorgen, maar hij wist God zorgt voor je, Geloof was zijn grote houvast. Vertrouwen op Gods beloften. Wij zongen Psalm 103: 6 en 7 "De mens is aan het sterven prijsgegeven, gelijk het gras kortstondig is zijn leven. Maar 's Heren gunst zal over die Hem vrezende in eeuwigheid altoos dezelfde wezen".

Troostrijke woorden. Wat blijft zijn de goede herinneringen en het gemis door zijn kinderen en kleinkinderen.

Dick Schoneveld

Verslag van de kerstvieringen op 13 en 14 december 2023.

Voorzitter Dick Schoneveld heet iedereen van harte welkom in een prachtig versierde Voorhof. Er is massaal ingeschreven bij Tineke, die telkens bemoedigende tussenstanden doorgaf. De kerstcommissie is vanaf oktober bezig met de invulling van het programma en overleg met de Voorhof. Kees van Delft heeft een prachtige PowerPoint presentatie gemaakt. Dick gaat ons voor in gebed.

Voor de pauze met koffie/thee, kerststol of chocola zingen we Stille Nacht. Het thema is: Kind, Redder en Koning. De kaarsen worden aangestoken door Janneke, waarbij Tineke het gedicht Advent voorleest. Marieke leest uit de bijbel over de aankondiging van Jezus geboorte, het woord dat mens is geworden en de herders, uit Jesaja, Johannes en Lucas. We luisteren naar Sela met het prachtige lied: "Maria, had je door dat jouw baby ooit de mensheid vrij zou maken?". Daarna heeft Dick de meditatie over het thema. Hij noemt het een ouderwetse preek met 3 punten. Eerst over **Kind**: Op een gewone manier stuurt God zijn Zoon naar de aarde, geboren als baby, bij gewone mensen. Maar juist dit Kind blijkt een grote Koning te zijn, de Redder van mensen. **Redder**: Na een roerige tijd komt de boodschap "Troost, troost mijn volk", God brengt uiteindelijk redding. Jesaja 52 eindigt met de woorden: en de einden der aarde zien hoe onze God redding brengt.

Koning: Jezus vervult in alle eeuwen een cruciale positie in Gods koninkrijk als de allerhoogste Koning namens God, de Vader. Zijn roeping was niet om nu al te heersen, maar om te dienen. Een kinderliedje luidt: Een Koning is geboren, hoe kan ik Hem vinden? Je hoeft niet ver op reis, Hij is dichtbij. Het Koningschap van Jezus dat Hij op aarde uitoefende wordt op een andere manier voortgezet op de nieuwe aarde, waar Hij ook zal heersen, namens God, de Vader. Hij eindigt met: Geboren als een **Kind**, nu als **Redder** onder ons en bij de voleinding van de wereld **Koning** in Gods Koninkrijk. Wat een vooruitzicht. Amen.

We luisteren naar een prachtig instrumentaal intermezzo over "Love Transcending" van Kees. Janneke leest het gedicht: Laat ons welkom heten. Ook zingen we tussendoor mooie kerstliederen.

Na het gedicht van Tineke: de Koning, leest Prijna een kerstverhaal voor, getiteld: de goudstukken van Mario, een schaapherder die leefde en praatte met de dieren. Toen kwam er een monnik die bij hem wilde overnachten. Hij begon over het evangelie, daar wist Mario niets van. Hij las voor uit een boek over het Christuskind. Mario wilde goudstukken sparen als geschenk voor dat Kind. Hij wilde op reis naar dat Kind. Hij verkocht van zijn schamele bezittingen dingen en zo groeide zijn goudschat. Toen hij de 12 goudstukken had moest hij bedenken hoe hij ze moest meenemen. Op 12 verschillende plekken viel niet mee. In een kapelletje op de berg knielde hij.

Op een nacht waren de dieren onrustig en hij vond een angstige slaaf daar. Uiteindelijk is hij door die slaaf bestolen. Het geld was erg, maar het ergste vond hij dat hij het evangelie niet had aangenomen. Mario spaarde opnieuw, hij werd mager en verkocht weer de schamele bezittingen. Het laatste goudstuk droeg hij op zijn hart. Hij ging weer op reis, kwam bij de kapel. De zware deur ging open en hij kreeg een soort droom, die voor hem werkelijkheid werd.

Hij zag Maria, Jozef en het kindje in de kribbe. Jezus Christus, de Redder der wereld, eindelijk zie ik U. Een prachtig verhaal.

Het is lunchpauze en daarom bidden we gezamenlijk het Onze Vader. Daarna de collecte, heel warm aanbevolen. Na de lunchpauze de mannezanggroep Soli Deo Gloria, o.l.v. Leo Heemskerk. Ze dragen een sjaaltje, dat herinnert aan de oprichter Ab Kiers, die voor de zending werkte en enkele projecten in Ghana heeft gedaan. Speciale stof van daar. Ze zingen met ons prachtige kerstliederen. Janneke leest tussendoor een gedicht voor over Vrede. Aan het eind zingen we staande, voor zover mogelijk, het Ere zij God.

Marieke sluit af met een gedicht namens het hele bestuur, over Fijne feestdagen en een Mooi 2024. Ze bedankt Soli Deo Gloria, Kees van Delft en de bediening van de Voorhof. We krijgen nog een hapje en een drankje. Ondertussen delen de dames van Delft en Lekanne De- prez weer eigengemaakte presentjes uit, bijna traditie. Bedankt!

De volgende contactmiddag is op 10 januari 2024. Dan komt Wil den Dikken vertellen over de Domari (Gypsies in en rond Jeruzalem). Iedereen fijne kerstdagen en wel thuis. We kunnen terugzien op twee prachtige kerstvieringen.

Secretaris Tineke van Delft.

Omzien naar elkaar.

Wij zijn een team bestaande uit: Lijnie Glasbergen, Wil Kotterer, Nel Vletter, Gerrit Kromhout en Prijna Wessel.

Samen kunnen we veel. Als u een bezoekje nodig hebt, komen wij graag bij u langs. Gewoon een praatje of kopje koffie /thee. De PCOB is een organisatie voor de gemeenschap. Samen is zoveel beter dan alleen! Voor meer informatie over dit dankbare werk of als u een bezoekje wilt kunt u bellen naar Prijna Wessel - de Mooij, tel. 06 2259 0340.



Prijna Wessel - de Mooij, coördinator Omzien naar Elkaar

Van de penningmeester.

Collecte kerstviering 13-12-2023: € 486,75.

Collecte kerstviering 14-12-2023: € 540,12.

Ontvangen giften: Totaal deze periode: € 25,00.

14-12-23	Gift voor PCOB	€ 25,00
----------	----------------	---------

Iedereen bedankt voor zijn/ haar bijdrage.

Kees van Delft, penningmeester.

Energietoeslag 2023.

De Gemeente Katwijk heeft besloten dat inwoners die in 2022 energietoeslag ontvingen, ook eind 2023 door de nog steeds hoge energiekosten eenmalig in 2023 opnieuw een bedrag ontvangen. U hoeft niets te doen, de toeslag komt op uw bankrekening.

Rijbewijskeuring.

Voor goedkope keuringen voor het verlengen van uw rijbewijs voor ouderen kunt u terecht bij Stichting MediPartners Nederland.

Vestiging in Rijnsburg: Gebouw de Burgt, Burg. Koomansplein 1, 2e etage. Voor een afspraak moet u altijd vooraf bellen met 06 22947548.

Kosten leden Ouderenbond € 35,00.

Let op: Betaling uitsluitend contant.

Wij wijzen u erop dat de verantwoordelijkheid en juistheid voor deze keuring volledig berust bij de Stichting Medipartners Nederland.

Het portret.

Ze komt net terug van de kerstviering. Nog verbaasd over zichzelf zet ze een kopje thee. Enkele maanden geleden had ze niet gedacht dat ze nu de moed kon opbrengen om deze viering bij te wonen. In een opwelling had ze zich opgegeven, haar rollator gepakt en de gezelligheid van de grote zaal opgezocht. De kerstliederen, de lieve woorden van de mensen om haar heen; ze hadden haar toch goed gedaan.

Thuis pakt ze het portret van haar overleden man van zijn bureau en gaat ermee in zijn stoel bij het raam zitten. Hé, dat een mens toch zo moe kan worden van een viering luisteren en meezingen. Ach, ze weet best dat het niet alleen dát is. Ze kijkt naar het portret en vraagt zich voor de honderdste keer af of ze het dan niet aan zag komen. Het is al een tijdje geleden, maar nog steeds kan ze het niet bevatten. Ze hadden samen koffie gedronken en met genoeg naar buiten gekeken waar de bomen de eerste blaadjes kregen. En 's avondsJa, hij was hartpatiënt, dat wist ze. En de arts had juist bij de laatste controle nog gezegd dat hij wel honderd kon worden.

Ze neemt voorzichtig een slokje van de nog hete thee en merkt, opnieuw verwonderd, dat ze het echt lekker vindt. Kan dat dan? Dat je toch verder leeft als je je man kwijt bent? De eerste weken na de begrafenis.... Ze wist dat ze bezig moest blijven om niet in een zwart gat te zakken. En ze is bezig gebleven. Verdoofd en verslagen. Ze zocht en vond wat te doen. Geen kast is ongeopend gebleven. Ze moest opruimen, ordenen, spullen bekijken en bij alles beslissen of ze het zou bewaren, aan de kinderen geven of maar zou wegdoen. Ze gaf het bezoek dat kwam koffie en thee. Ze keek met haar kinderen de verzekeringen en de uitkeringen die er waren. Ze deed het allemaal op de automatische piloot. Toen kwam de tijd dat ze geen fut had om wat te doen. Ach, en waarom zou ze ook. Voor wie zou ze de moeite doen om te stoffen en te zuigen? Ze had nergens zin in en trek in eten had ze ook al niet.

Ze zorgde wel goed voor zichzelf maar over alles lag zo'n nutteloos waas. Maar vandaag heeft ze zichzelf overtroffen om toch te gaan. En het is goed geweest. Terwijl ze van haar kopje thee geniet, kijkt ze naar het portret, de foto. Hoewel ze het eigenlijk maar gek vindt, ze zal het ook nooit tegen iemand vertellen, praat ze zachtjes tegen hem. "Ik ben erbij geweest, en het was fijn. Maar ik miste je ook zo verschrikkelijk".

Wat was de reden dat ze nu de moed had gehad om zich onder de mensen te begeven? Maar waarom miste ze hem dan zo erg? Wat zit een mens toch raar in elkaar.

Ze denkt terug aan het telefoongesprek van vanmorgen. Haar dochter belde. Of ze wilde komen op eerste kerstdag. Ze zouden haar de avond ervoor komen ophalen en de volgende dag weer thuis brengen. Ze heeft gezegd dat het goed is. Ze komt graag in het gezin bij haar dochter. Ze weet dat ze zich thuis zal voelen en dat ze opa deze kerst allemaal zullen missen. Ze zal het goed hebben. Maar ze bleef misschien wel liever in haar eigen huisje.

"Ik weet het niet" zegt ze tegen de foto, "waar doe ik goed aan"?

Maar haar maatje kan haar niet meer helpen om nu de juiste beslissing te nemen.

Op de ochtend van eerste kerstdag zit ze mee aan het ontbijt. "Fijn mam, dat je er bent. Gezellig, maar het had niet zo moeten zijn hé"?

De tranen schieten in haar ogen. Het is zo waar wat gezegd wordt. Het is toch goed dat ze gegaan is.

De kerk is warm versierd met een paar prachtige kerststukken, waarbij de talrijke vuurrode besjes van de ilex takken de speciale sfeer die in de kerk heerst, extra benadrukken. Of misschien die sfeer oproepen. Werktuigelijk zingt ze liederen mee. De preek gaat voor een groot gedeelte langs haar heen. Ze zingen staande de geloofsbelijdenis en ze zingt de woorden als vanzelf mee. Haar hoofd vol gedachten. Maar dan hoort ze zichzelf zingen: vergeving der zonden, wederopstanding des levens en een eeuwig leven. Het "amen" kan ze niet meer mee zingen; zo geroerd als ze wordt door die gezongen regels. Zomaar ineens dringt het tot haar door dat haar man dat eeuwige leven al heeft en dat het voor haar toekomst is.

God is niet alleen de God die naar de mensen toekomt; Hij is ook de God die de mensen vraagt bij Hém te komen.

Als ze 's avonds weer thuis is, hoe stil is het na een dag te midden van haar kinderen en kleinkinderen. Ze verlangde zo naar alleen te zijn, maar ze voelt zich lang niet zo verlaten als ze eerder gevreesd had. Ze pakt het portret en gaat ermee in zijn leunstoel zitten. Als ze uit het raam kijkt, ziet ze lichten van de huizen en de flats rondom haar. Sterren zie je niet wanneer er zoveel licht op aarde is. Maar ze weet dat die sterren er zijn en dat ze verwijzen naar haar God die hemel en aarde in zijn handen houdt. Ze kijkt lang naar het portret. Hoe zou hij het nu hebben? Zou hij haar zien en aan haar denken? Kan dat, als je in de hemel bent? Ze weet het niet en niemand zal het haar kunnen vertellen. Met een zucht staat ze eindelijk op om zich klaar te maken om naar bed te gaan. Ze zet het portret terug op het bureau. Wat heeft ze tegen deze dag opgezien. En toch is het een goede dag geworden. Niet alleen omdat ze mocht genieten van de liefde van haar kinderen en kleinkinderen. Ook doordat ze beseftte hoeveel God van de mensen houdt zodat Hij niets liever wil dan dat ze eens bij Hem komen wonen. Er is weer een dag voorbij zonder haar man. Maar er is ook een dag voorbij die haar sterker maakte om zonder hem verder te leven.

Dit verhaal uit het boekje "Mijn vrede geef ik U" geschreven door Marike de Reuver – Schuurman uit 2008 is voor veel senioren herkenbaar. Ik heb dit boekje van Nel Soeverein gekregen. Dick Schoneveld, voorzitter



Programma 2024.

- 10-01: Domari (Gypsies) in en rond Jeruzalem, een zeer arme groep zigeuners, door Wil den Dikken namens de Stichting Vrienden van Domari
- 07-02: Jaarvergadering, na de pauze informatie over Voedselbank Katwijk door Aafke van Rijn en Wim de Mooij
- 13-03: 100 jaar brandweer Rijnsburg door Klaas de Jong
- 10-04: Een rondje fietsen door Oost Europa door Jan van der Ent
- 08-05: Nog niet bekend

Aafke Ravensbergen.

Leden mutaties.

Overleden:

Op 17-11: Dhr. J.H. Poortermans, Borculo 2, 2235DJ Valkenburg

Op 23-11: Dhr. H. Stadt, Smidstraat 10, 2231EL

Op 03-12: Dhr. J.G. Paauw, Graaf Florislaan 108, 2231EG

Op 13-12: Dhr. C. Hoek, Parklaan 73, 2289DN Katwijk

Bedankt:

Mw. G. Wolthaus-van Nieuwkoop, Floris Versterstraat 58, 2231EJ

Mw. E. Star, Graaf Florislaan 38, 2231EE

Mw. J. van den Oever-Guijt, Boslaan 44, 2231TW

Verhuisd:

Mw. L.D. van Duijn-Groenewege, Smidstraat 57 naar

Oude Vlietweg 50 /kamer 304, 2231DS

Mw. C.C. Zevenbergen-Slikboer, Irissenstraat 27 naar

Oude Vlietweg 50 /kamer 404, 2231DS

Dhr. P. Wolthaus, Floris Versterstraat 58 naar zorginstelling

Nieuw:

Dhr. G. Kromhout, Korte Voorhousterweg 15a, 2231JH

Dhr. A. Zandbergen, Dubbelebuurt 54, 2231GL

Hartelijk welkom!!



Bestuur en commissies PCOB afd. Regio Rijnsburg.

Bestuur.

Voorzitter:	D.S. Schoneveld (Dick)	Telefoon:	06 5340 6872
2 ^e voorzitter:	A. Ravensbergen - Jongedijk (Aafke)		06 5732 6645
Secretaris:	C.S. van Delft (Tineke)		06 2152 0710
Penningmeester:	C. van Delft (Kees)		06 4546 0845
Omzien naar Elkaar:	P. Wessel - de Mooij (Prijna)		06 2259 0340
Reiscommissie:	M. Wassenaar - Knipscheer (Marieke)		06 1026 9118
Reiscommissie:	J. Wolvers - Guijt (Janneke)		06-44607024
Ledenadministratie:	D.S. Schoneveld (Dick)		06 5340 6872
Mededelingenblad:	C. van Delft (Kees), eindredacteur		06 454 60845

Belasting invulhulpen. (HuBa's).

A.J. Barnard	Rijnsburg	071-4020304
D.S. Schoneveld	Rijnsburg	06 5340 6872
F. Veldman	Rijnsburg	06-20859479
W.M. de Jong	Katwijk	071-4073270
A. Tieleman	Oegstgeest	071-3615443

Overig.

Website:	www.pcobrijnsburg.nl
Email:	tinekevandelft@casema.nl
Rekeningnr.:	NL16 RABO 0337 0352 88 t.n.v. PCOB afd. Regio Rijnsburg

Welzijnskwartier: Kantoor gehuisvest in de Burgt voor hulp aanvragen bij Gemeente of overige zorgvragen.
Telefoon 071-4021724.